

Ontwikkelen

Voor ons gaat 'ontwikkelen' er niet om onze bewoners zoveel mogelijk te leren. Of om ze zo zelfstandig mogelijk te laten zijn. Wij willen samen ontrafelen wat voor hen het beste leven is. Sommige bewoners willen zo zelfstandig mogelijk wonen en zoveel mogelijk hun eigen gang gaan, met minimale hulp. Anderen leveren liever in een groep en hebben behoefte aan veel nabijheid van anderen.

Ontdekken

Ontdekken wie je bent, wat je kan en wie je wilt zijn, is soms een hele zoektocht. Het is een uitdaging voor iedereen. Of je nu bewoner bent of medewerker. We laten je bij die zoektocht niet vallen en als je toch strijkt, helpen we je steeds met opstaan.

ontwikkelen.

Die ontdekkingstocht geeft mogelijkheden om te groeien én om te onderkennen wat mogelijk is. Wij denken dat als je aanvaardt wie en hoe je bent en jezelf accepteert, dat dat je ruimte geeft om je weer verder te ontwikkelen.



Samen zijn we Titurel

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn te gast in het huis van de bewoners van Titurel. Maar het zijn wel bijzondere en gewaardeerde gasten. Onze medewerkers en vrijwilligers werken met hart en ziel samen met de bewoners. Ze gaan een relatie aan en staan zij aan zij met hen. Ze verrijken het leven van de bewoners, de bewoners verrijken het leven van hen. Dat schept een band van vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Onze medewerkers helpen de bewoners om te bloeien. Om ze hun eigen goede leven te laten ontdekken. En daardoor ontdekken de medewerkers ook hun eigen goede leven. Juist hun eigenheid, dienstbaarheid en deskundigheid zorgen voor meerwaarde in de wereld van Titurel. Ze vergroten de wereld en het leven van de bewoners. Op maat en behoefte van elk individu. Vanuit die overtuiging werken ze met en voor onze bewoners.



Wij geloven dat ieder mens uniek is, en een goed leven verdient. Wij willen samen met elke bewoner ontrafelen hoe een goed leven voor hem of haar er uitziet.

Wij helpen dat zo goed mogelijk vorm te geven: op basis van hun eigen wensen, mogelijkheden en keuzes.

In verbinding met zichzelf, met de mensen om hen heen, met de natuur, de cultuur, met de wereld.

Een volwaardig deel van het grotere geheel.

Dit is hoe we naar onze bewoners, naar onze medewerkers en vrijwilligers en dus naar onszelf kijken.

Dit is hoe we samen leven, wonen en werken. Hiervan zijn we overtuigd. Dit is typisch Titurel.



Gelijk en uniek

Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal. Hoe verschillend we ook zijn, daarin zijn we hetzelfde. Waar je vandaan komt, wat je meeneemt, waar je naartoe gaat, het maakt niet uit. Iedereen is even waardevol. We zijn niet allemaal hetzelfde, maar we zijn wel

medewerkers staan nabijheid en betrokkenheid voorop. altijd direct past. Voor bewoners en de mensen om hen heen, maar ook voor onze kunnen bieden en wie daarbij kan helpen. Dat is een zorgvuldige puzzel die niet we wat iemand nodig heeft en belangrijk vindt. We zoeken hoe we daar hulp bij graag bij wat er op Titurel gebeurt. Zo staan we samen in de kring. Samen kijken iedereen die bij onze bewoners hoort, is welkom bij Titurel. We betrekken ze

Ieder uniek mens hoort bij andere mensen. Je staat niet 'los' op de wereld. Je hoort bij ons en gelukkig horen er vaak bij de bewoners ouders, verzorgers, familie, vrienden en bekenden. Soms heel close, soms op wat meer afstand. Zij zijn belangrijk voor de bewoners. Onze bewoners zijn belangrijk voor hen.

Familie en vrienden

Ieder uniek mens hoort bij andere mensen. Je staat niet 'los' op de wereld. Je hoort bij ons en gelukkig horen er vaak bij de bewoners ouders, verzorgers, familie, vrienden en bekenden. Soms heel close, soms op wat meer afstand. Zij zijn belangrijk voor de bewoners. Onze bewoners zijn belangrijk voor hen.



Dit is hoe we samen leven, wonen en werken. Met onze bewoners, met onze medewerkers en vrijwilligers en met onze omgeving. Dit is hoe we zijn. Hiervan zijn we overtuigd. Typisch Titurel.

Titurel Landgoed Bieduinen

Putseweg 44
4645 RK Putte
+31 164 602 071
www.titurel.nl



Leven is: ervaringen opdoen. De mogelijkheden hebben om te ontdekken. Om uitdagingen aan te gaan. Op een manier die bij je past en waar je goed bij voelt. En dat is voor iedereen verschillend. In onze werkgebieden vinden onze bewoners de afwisseling in de verschillende ateliers met allerlei ambachten. In de klas laten we ze – afhankelijk van hun interesse en capaciteiten – kennismaken met kunst en cultuur, leren ze lezen of krijgen Engelse les.

Een rijk leven

We kijken naar wat onze bewoners wel kunnen. Hoe ze ontdekken wat bij hen past en wat hun bijdrage kan zijn. Zo kunnen ze uniek zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving. Want iedereen is nodig om samen te leven. Door verschillend te zijn, kunnen we het verschil maken.

BIJ DE FAMILIEDAG, BIJ HET KERSTPEL, BIJ VERJAARDAGEN OF ZOMAAR TUSSENDOOR EN STRAKS BIJ DE THEETUIN: IEDEREEN IS WELKOM!

gelijkwaardig aan elkaar. En als gelijkwaardigen hebben we soms een andere verantwoordelijkheid. Iedereen, ieder uniek mens kan leren van anderen en aan anderen. Ieders talent is anders. Gelukkig maar!





Ons brede aanbod sluit – voor wie wil en kan – mooi aan op wat de omgeving biedt. Sommige bewoners hebben werk of doen een maatschappelijke stage. Anderen gaan naar school, doen vrijwilligerswerk of sluiten aan bij een vereniging. Samen maken we uitstapjes en dan zijn er ook nog onze gezamenlijke vakanties. De wereld is groter en rijker dan alleen Titurel. Maar Titurel is wel steeds dat veilige honk, dat gezellige thuis.

Iedereen werkt mee

Iedereen draagt één steentje bij aan onze kleine samenleving. Je doet wat je kan en wat bij je past. Zo zorgen we voor elkaar en voor de omgeving. De een zorgt voor het eten in de keuken, de ander voelt zich meer thuis in het bos. Het huishouden, het zorgen voor de dieren, het bijhouden van de wandelpaden en straks de theetuin. Er is altijd en voor iedereen iets te doen.

Onze bewoners maken ambachtelijke producten in de pottenbakkerij of de mattenvlechterij. Anderen werken in het textielatelier of de houtwerkplaats. Het zijn waardevolle leerplekken op een specifiek vakgebied. Zo is iedereen bezig op een manier die past bij zijn of haar ontwikkeling en op de grens van comfort en uitdaging. En dat gaat veel verder dan alleen een nuttige dagbesteding. Werk geeft meerwaarde en eigenwaarde aan onze bewoners.

IK KWAM PAS BIJ IEMAND EN DIE HAD EEN DEURMAT DIE IK GEVLOCHTEN HAD. DAN BEN IK TROTS!

WIJ ZIJN ALLEMAAL VERSCHILLEND, DAAROM HEBBEN WE ELKAAR VEEL TE BIEDEN

LEREN IS MEER DAN LEREN REKENEN,
HET IS OOK LEREN REKENING HOUDEN
MET ANDEREN. HET IS SOMS EEN
KNUFFEL KRIJGEN EN EEN KNUFFEL
GEVEN. HET IS SAMEN LEREN EN ELKAAR
DE RUIMTE GEVEN OM TE LEREN.

Bieduinenhof, hier wil je wonen

Titurel ligt midden in de natuur, maar dicht bij Putte. Het is een soort eiland, maar met veel bruggen. Dat zorgt voor rust en levendigheid. Het sluit aan bij wat onze bewoners nodig hebben en waarderen. Voor de een is dat rust en weinig prikkels, anderen gaan voor meer uitdaging. En de omgeving is hier ook van harte welkom. Voor een wandeling, een activiteit of straks voor een kop thee in de tuin.

Het monument is beeldbepalend. Het kloppende hart van het landgoed.

Na de restauratie richten we het met de bewoners in en maken het een warme, huiselijke plek. Zo verrijken het monument en het landgoed de omgeving, maar bieden ze ook een rijkere omgeving voor onze bewoners. Een plek met geweldige ontwikkelkansen in de ateliers, de theeschenkerij en het dierenpark. Een ontmoetingsplek voor binnen en buiten.

Weldadig wonen

We wonen straks op het landgoed in nieuwe en duurzame gebouwen die helemaal passen in de omgeving. In Lohengrin, in Hoogerheide, woon je echt in het dorp. Iedere locatie heeft zijn eigen identiteit, karakter en sfeer. Individueel of in de groep: op

het landgoed – in de nabijheid van het monument – is het heerlijk wonen en leven. Lekker rustig in het bos met weinig prikkels en toch is het dorp dichtbij. Of juist precies andersom: midden in de levendigheid van het dorp, maar met de weldaad van Bieduinen en de natuur binnen handbereik. Samen geven we zo goed mogelijk invulling aan de woonwensen en behoeften van de bewoners.

Rustig leven

In een drukke en veeleisende wereld, is Titurel een rustige oase. In de natuurlijke omgeving gaat het net een tandje trager. Dat is een weldadig tempo voor iedereen. We leven met het grotere ritme van de natuur en volgen de cadans van de seizoenen en de dagen. De jaarfeesten en andere vaste momenten bieden regelmaat en houvast. Zo leven we, zo vieren we het leven.

Iedere dag heeft vaste momenten. Het begin van de dag, de rustmomenten bij de maaltijden, het gezamenlijk koffie drinken 's avonds, de weekafsluiting. Ze markeren het ritme van ons dagelijkse leven. Die kleine cadans zorgt voor zekerheid. Iedere dag is anders, maar tegelijk herkenbaar en vertrouwd. Zo plukken we iedere dag een afwisselend en bekend boeket.

IEDERE KEER ALS IK THUISKOM,
VIND IK DE OPRILJAAN EEN BEETJE STATIG. MAAR HET IS HIER ECHT GEZELLIG!

